

Juni 2010

En kort beskrivning av mitt liv med konst & design.

Har under många år jobbat som projektledare, designer och specialritat inredningar, möbler, mönster och gjort egna utsmyckningar på bl.a kryssningsfartyg samt jobbat med samordning av andra konstnärers arbeten. Har också designat och tillverkat konst och bruksföremål i läder, trä och metall till försäljning i egna lokaler.

Om man vill förstå varför min konst är som den är så är det för att jag varit stamanställd i flottan, legat på 3 st. isbrytare och ett minfartyg, är utbildad kock, har korsat nordamerikanska kontinenten i bil 4 gånger. Skaffade mig en utbildning inom reklam och dekoration innan jag ensam på enkel biljett tog mig till Alaska där jag rensade lax, grävde musslor och bodde i naturen i många månader innan jag liftade till civilisationen genom Yukon och det mesta av Kanada och u.s.a. Kände att jag behövde mer utbildning och sökte mig till Los Angeles där jag blev inredningsarkitekt på "The Fashion Institute of Design & Merchandising". Efter 2,5 år i Kalifornien tyckte jag att den största kontrasten till L.A måste vara Älmhult, så jag började jobba på IKEA's fotostudios. Efter att har skrämt upp Älmhults stolthet i boxningsringen flyttade jag efter några månader med min nyfunna Livskamrat, Liv, till Skåne där jag i många år byggde hus och inredde kryssningsfartyg och reste över hela världen. Efter 17 år på de sju haven kastade jag i ankaret och började vandra...

Från dessa erfarenheter och möten med lika och inte så likasinnat folk har jag hämtat materialet till min konst där jag ger min egen syn på livet och samhället som vi alla mer eller mindre är anpassade för.

Det jag gör för att försörja familjen just nu är mitt arbete i den egna firman som designer, arkitekt, inredningsarkitekt, konstnär, konsthantverkare. Det som ska försörja familjen i framtiden är skånes nu enda tobaksodling och cigarmakeri samt måleri.

Har sedan tidigt 2000 tal ställt ut och sålt min konst från egna lokaler.

Egna större offentliga utsmyckningar:

Monarch of the Seas, Royal Carribean Cruise Line / Större utsmyckning i mosaik och 2 st. 5m skulpturer i kristallglas och vatten, samarbete med Kosta Glasbruk.

Majesty of the Seas, Royal Carribean Cruise Line / 2 st. 5m skulpturer i kristallglas och vatten, samarbete med Kosta Glasbruk.